



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEJUFFROUW

Marie-Alice TERNOOT

dochter van wijlen Richard TERNOOT -
VANDERBRUGGEN Rosalie

geboren te Oprakel op 12 augustus 1911
en godvruchtig overleden in het R.V.T.
te Oprakel op 1 november 1997,
voorzien van de HH.Sacramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

De families

TERNOOT en VANDERBRUGGEN
danken U om uw meelevens en gebed.

Rouwl. Fun. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel.

Bij het vallen van de bladeren, de dag waarop in de kerk alle heiligen in herinneringen worden gebracht, is tante Alice in de herfst van haar rijkgevoeld leven, zacht naar Gods heerlijkheid teruggekeerd.

De kerkhoven getooid met chrysanten, waar de mens hun overledenen in ere willen houden, heeft God deze bloem geplukt om in Zijn tuin verder te laten bloeien.

Heer, wij danken U voor de vriendschap, de liefde en de vreugde die van haar is uitgegaan, voor het schone en het goede dat wij van haar mochten ontvangen.

Wij danken U, Heer, voor de zorgen die zij aan ons gegeven heeft en voor de genegenheid die zij heeft bijgedragen aan hen die met haar leefden. Wij danken U, Heer, voor het voorbeeld van werkzaamheid en moed die van haar zijn uitgegaan, ook voor de rust en de vrede die haar tekende, omdat ze de kracht haalde uit het gebedsleven.

Dierbare broers en zuster, neven en nichten, voor u is mijn heengaan een bron van droefheid en pijn, maar mogen wij God dank zeggen dat wij zoveel jaren mochten gelukkig samen zijn.

En gij, dierbare vrienden, troost elkaar met deze woorden : eens zullen wij voorgoed samen zijn in de heerlijkheid van de liefdevolle Vader.

Namis: zaterdag 6 december 1997 om 17.30 uur
in de parochiekerk van Oprakel.