



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Danny TERNOOT

echtgenoot van Marijke WEYMEERSCH

geboren te Opbrakel op 8 juni 1962
en overleden in het A.S.Z. te Aalst
op 26 april 1999,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

De families

TERNOOT - D'HAEYER
WEYMEERSCH - DE WINNE
danken U voor uw meelevens en gebed.

Namis op zondag 23 mei 1999 om 9 uur in de
parochiekerk Sint-Martinus te Opbrakel.

Na een korte ziekte, heeft onze overledene afscheid moeten nemen van dit leven. Het heengaan bedroeft ons, omdat wij zelf deze stap met de overledene niet kunnen meemaken. Wij blijven achter met de pijn en het verdriet, met het gevoel van een lege plaats, die door niemand anders dan door hemzelf kan opgevuld worden.

Graag hadden wij hem nog bij ons gehouden, maar de Heer zegt: "Mijn wegen zijn niet uw wegen."

Daarom buigen wij het hoofd en bidden tot de God van het leven :

God, Gij zijt onze Schepper,
Gij geeft het leven.
Laat ons niet alleen met onze twijfels.
Schenk een nieuw bestaan
aan uw dienaar Danny,
want op U stelt hij zijn hoop.
In Uw Zoon Jezus hebt Gij ons getoond
dat Gij ons voor eeuwen
wilt gelukkig maken.
Schenk ons Uw Geest en Uw licht
in de duisternis van onze vragen.
Heer toon hem Uw barmhartigheid
Heilige Maria, bid voor ons
nu en in het uur van onze dood.

Mijn dierbare echtgenote, ouders, broers en zus,
familieleden en vrienden, vaart wel !

Denk aan mij in uw gebeden.