

Voor de gelovige, is het leven de tijd waarin men God zoekt ;
De dood de tijd waarin men God vindt ;
De eeuwigheid, de tijd, zonder einde, waarin men God bezit.



VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Angelina TERNOOT

weduwe van de Heer René VAN DER LINDEN,

geboren te Oprakel op 5 september 1908 en
godvruchtig overleden in de Sint-Franciskuslinie
te Brakel-Oprakel op 9 september 1987.
Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

- Lid van de Bond der Gepensioneerden.

—
Alles in ons aards bestaan heeft zijn beurt, er is een tijd om te zaaien, te planten en om te oogsten. Zo is voor de getrouwe gelovige de bekroning van het aardse leven de blijde intrede voor eeuwig, in het hemelse Vaderhuis.

Van huis uit door trouw gelovige ouders opgevoed, die door woord en voorbeeld hun kinderen voor- gingen, is de dierbare overledene vroom, eenvoudige, rechtschapen, soms wat eenzaam, terwijl haar man in de mijnen zijn brood ging verdienen en reeds haar ontviel op 24 september 1973, is

ze in alle omstandigheden stil en gelaten door het leven gegaan. Ze was altijd vriendelijk en zacht en dankbaar voor ieder hulp en attentie.

Gelukkig die mensen die goed en kristelijk geleefd hebben « In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Jij alléén, O Heer, doet me veilig wonen ... » (Ps. 4)

Mijn dierbare familieleden, U vooral mijn zuster Florine bij wie ik in alle rust en eenvoud mijn laatste levensjaren heb mogen doorbrengen, kan ik naast God, U niet genoeg bedanken.

Aan allen mijn oprechte dank voor alles wat ge voor mij geweest en gedaan hebt. De Heer lone het U.

Ik vraag U een laatste gunst : voor mij, en de dierbare afgestorven familie : een vroom gebed. Ik neem van U geen afscheid en zeg « tot weer- ziens bij de Heer ! »

De families

TERNOOT, VAN DER LINDEN,
SADONES, LENVAIN,

danken U.

Namis : zondag 27 september 1987 om 10 uur.

K.B.G. : groepsmis met de leden van de Bond :
maandag 28 september 1987 om 19 uur.

Rouwleiding bvba RAOUL, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel