

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

HERMES TENTENIEZ

echtgenoot van Mevrouw

PALMYRE YSEBAERT,

geboren te Ronse, de 25 Mei 1890 en er
godvruchtig overleden de 27 November 1950,
voorzien van de HH. Sacramenten.

Bij het naderen van de dood ziet de mens hoe ijdel en vergankelijk dit aardse leven is. Alles gaat voorbij, alleen het goede dat we gedurende ons leven hebben gedaan telt dan nog.

Gedurende zijn langdurend slepende ziekte heeft de duurzame overledene zich goed kunnen voorbereiden op de komst van de Meester : « Gelukkig zij die de Heer bij zijn komst wakend vindt. »

Met veel geduld en taaie moed heeft hij zijn ziektekruis gedragen. Moge de Heer nu zijn geduld belonen.

Duurbare echtgenote, lief en leed hebben we samen steeds gedragen. nooit was U iets te veel, Het scheiden valt hard. Zoek uw troost bij O.-L. Heer en bid veel voor mij.

Beminde kinderen, kleinkind en familie, dank om alles wat gij voor mij deedt. Gij waart mij steeds een steun en een troost in de beproeving.

Ik zeg u allen vaartwel en tot weerziens in de Hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

R. I. P.

.....
Dr. Lievyns-Rousseau.

Mevrouw Hermes Tenteniez-Ysebaert,
Mijnheer en Mevrouw Omer Tenteniez-
Cornelis en kind, de familiën Tentenier,
Spiers, Ysebaert en De Ridder, danken
U voor uwe welwillende deelneming in
de pijnlijke rouw die hun komt te
treffen.