

GEDENK IN UW VROOM GEBED ZALIGER

DE HEER
RENE TEMMERMAN

echtgenoot van Mevrouw
MARIA BAERT

geboren te Dikkelvenne, op 12 september 1908
en overleden te Gent in het A.Z. op 3 juli 1975,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Zijn omgang had niets dan aangenaamheid,
zijn gezelschap niets dan aantrekkelijkheid.
(Spr. XX, 8)

Zo tekent de Schrift de goede mens die
van ons heenging, zoals hij geleefd heeft in
stilte en rust.

Zijn grote bekommernis was anderen ge-
lukkig te zien: zijn trouwe echtgenote van
wie hij zoveel hield, zijn kinderen en vooral
ging zijn genegenheid naar zijn kleinkinderen.
Ook als het leven het hem niet licht maakte,
gezondheid ontbrak, toch spande hij zich in
om door woord en daad aan anderen vriend-
schap, geluk en vrede te geven.

Zo kenden we hem, zo leeft hij verder in
onze herinnering. Met mensenogen gezien is
het heengaan tragisch, met de ogen van de
gelovige is dat geen scheiding, wel een afwe-
zigheid. In die zekerheid van ons christen
geloof nemen we van hem die ons duurzaam
was afscheid.

Mijn goede echtgenote, dank voor uw vele
jaren zorg en liefde, die ik naar best vermo-
gen beantwoord heb.

Mijn kinderen en kleinkinderen die ik van

hart bemind heb, stelt mijn zorg en liefde
niet te leur, blijft mijn trots en mijn vreugde.

Mijn vrienden en allen die het goed met
mij meent, geef mij uw gebed. Ik dank U
voor alles en vertrouwen op een blij weerzien.

Mevrouw René TEMMERMAN, geboren Maria
BAERT,

Heer en Mevrouw André DE SCHRIJVER-
TEMMERMAN en kind,

Heer en Mevrouw Christian TEMMERMAN-
BAUTERS en kind,

De families TEMMERMAN, VAN WASSENHOVE
BAERT en HELLEBAUT,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming en gebeden.