

+

We houden dankbaar in herinnering

Mevrouw

**PAULA TEMMERMAN**

Weduwe van Gerard DE TEMMERMAN

Geboren te Dikkelvenne op 23 juli 1919  
en overleden te Oudenaarde  
op 2 augustus 1989.

De Heer Freddy DE TEMMERMAN,  
De Heer Antoine DE TEMMERMAN,  
De Heer en Mevrouw  
Willy LAPAGE-DE TEMMERMAN Jeaninne,

Mejuffrouw Eveline LAPAGE,  
Jongeheer Jurgen LAPAGE,

De families TEMMERMAN, HELLEBAUT,  
DE TEMMERMAN, VAN DEN BOSSCHE  
danken U voor de blijken van deelneming.

Namis: zondag 13 augustus 1989 om 19.30 u.

Een moeder blijft het mooiste  
geschenk dat elke mens bij zijn  
geboorte krijgt, vandaar de pijn  
wanneer we haar moeten verliezen.  
Dan zoeken we troost in de vele  
herinneringen aan haar werken en  
zorgen, aan haar vreugden en lijden,  
aan de liefde die ze gaf. Dat wordt  
niet begraven maar bloeit open bij de  
Heer en in ons hart.

De vele zorgen, het verlies van haar  
echtgenoot en van een zoon hebben  
haar nooit de moed en het vertrouwen  
in God ontnomen. Ze werkte voor  
haar gezin, goed en bezorgd, eerlijk  
en trouw, eenvoudig en edel van hart.  
Daarom wordt het verdriet van haar  
heengaan vermengd met 'n oprechte  
dankbaarheid om alles wat zij voor  
ons betekend heeft.

Mijn geliefde kinderen en  
kleinkinderen, dank voor uw liefde.  
Vergeet mij, vader en broer nooit in  
uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

---

Druk Morre - Rouwcenter Funeralia Zwalm.