

Mijn kinderen, ik heb u al
dat geeflijk was gegeven:
mijn werkzaamheid, bij dag en nacht,
mijn liefde, en ook mijn leven.

G. G.

† ZALIGE GEDACHTENIS VAN MEVROUW †

Marie Sidonie Temmerman

weduwe van
Mijnheer Gustaaf DE COOMAN

geboren te Borsbeke de 1 Maart 1872 en godvruchtig
overleden te Herzele de 20 Februari 1949 ;
gesterkt door de H.H. Sacramenten.

Lid van verschillende geestelijke genootschappen.

Ze was maar een eenvoudige vrouw, doch uit haar
straalde de diepere en wezenlijke kracht van haar
moederdeugden.

Moederliefde heiligde haar leven, moedertrots bloeide
glanzend in haar wezen, moederzorg droeg ze vroom
berustend in Gods barmhartigheid.

Moeder van een groot gezin heeft ze hard gewerkt en
angst en kommer bleven haar niet gespaard, maar nooit
ontzonk haar de moed, omdat ze in vurig gebed steeds
haar troost en sterkte vond.

Moeder voor haar medemensen stond haar hart open
voor werelds leed en liefderijk lenigde zij nood en
lijden.

Zij is ingeslapen, de goede moeder, met een zalige
glimlach op de bleke lippen, alsof ze omtoegen door een
stoet van engelen ten hemel werd gedragen.

Haar heilig leven zal een stichtend voorbeeld blijven
voor haar kinderen, die door een diepe onderlinge lief-
de de vrome gedachtenis van hun moeder in ere zullen
houden.

Mijn Jesus Barmhartigheid.

300 dag, afl.

Mijnheer en Mevrouw Gilbert DE COOMAN - VAN DEN BOSSCHE
en Kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Jules DE VUYST - DE COOMAN en Kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Gaston DE KNIBBER - DE COOMAN en Kin-
deren,

Mevrouw Weduwe Wery DE KNIBBER - DE COOMAN,
Mijnheer en Mevrouw Gaston DE COOMAN - VAN WYNENDAELE
en Kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Hector DE COOMAN-BAUWENS en Kinderen
Mijnheer en Mevrouw Albert DE COOMAN - VAN DE KEERE en Kin-
deren,

Mijnheer en Mevrouw Alfred DE COOMAN - VAN BRANTEGEM en
dochtertje,

De families TEMMERMAN, DE COOMAN, WYNENDAELE en DE
SPIEGELEER,

Bedanken.

Drukk. R. Van Boxstael-De Canck, Herzele.