

De dood is, van alle bezoekers, de meest aangekondigde  
en de minst verwachte. P. Bourget,



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

# GEORGES TEMMERMAN

echtgenoot van Mevrouw

MARIA SURDIACOURT,

geboren te Geraardsbergen, de 20 October 1903, en  
overleden in de Sint-Vincentiuskliniek te Gent, de  
20 September 1954, gesterkt door de HH. Sacramenten  
der stervenden.

O dood, gij rukt ons van elkaar in 't midden onzer dagen:  
Mijn dierbaren, vaarwel, ik moet ten grave dalen.  
Ik heb u steeds bemind zolang ik was op aarde,  
Met toegenegen hart, dat geen zorgen voor u spaarde.  
Helaas, wat harde stond: het leven mij verliet,  
De dood kwam met haar zeis, doorsneed mij als een riet...  
'k Bid u, vergeet mij niet, denkt dikwijls op mijn lijden.  
O bitter ogenblik, als ik van u moest scheiden:  
Er hielp geen droefenis, geen kermen of getraan,  
Ik moest de wereld af, het was met mij gedaan.  
Ik ga naar 't donker graf mijn laatste rustplaats kiezen,  
Na vele pijn en smart te hebben uitgestaan.  
Troost u, 't was Gods bevel: mijn uur was reeds geslagen,  
'k Zag in mijn laatste stond u allen rond mij zweven:  
Uw droefheid brak mijn hart, 'k gaf u mijn laatste zegen.  
Stort toch voor mij een bede, dierbaren en vrienden,  
Eens zullen wij in eeuwigheid malkander wedervinden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

100 d. afl.

Mevrouw Weduwe Georges Temmerman, geboren Maria Surdiacourt,  
Mijnheer en Mevrouw Marcel Temmerman-Verschaffel en zoontje Herman,  
Mijnheer Fernand Temmerman,  
Mejuffer Marie-Jeanne Temmerman,  
De familiën Temmerman, Surdiacourt, De Welter en Vermeir,

zeer gevoelig voor uw blijken van christelijke  
deelneming, betuigt in hun smartvolle rouw,

BEDANKEN.