

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust, en dat het eeuwig licht voor hem lichte!

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Cesar TEMMERMAN

weduwnaar van Mevrouw

Georgina DE COOMAN

geboren te Gijzenzele, de 15 april 1880 en godvruchtig overleden te Wetteren, de 24 december 1958, gesterkt door de laatste HH. Sakramenten.

Hij was een van de vrome kristenen van welke de H. Paulus zegt: „De rechtvaardige leeft uit geloof”.

Door dit goddelijk licht geleid, volbracht hij getrouw al de plichten van een goede kristen, een voorbeeldige echtgenoot, een stichtende vader. Zijn leven was een onafgebroken plichtsbetrachting. Recht van inborst, eenvoudig in zijn handelwijze en edelmoedig van hart, was hij de steun van zijn familie en de achtingswaardige vriend van allen die hem kenden.

Zalig zij die in de Heer sterven, en hun werken volgen hen in het ander leven.

(Apoc. XIV)

Dierbare kinderen en kleinkind, mijn heengaan zal u bedroeven; toont dat gij kunt leven volgens het voorbeeld dat ik u gaf. Ik dank u voor uw genegenheid en liefderijke zorgen. Ik blijf voor u voortleven in de hemel en verwacht u daar in een eeuwig samenzijn.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (100 d. afl.)

†

De familiën Temmerman, De Cooman en De Beenhouwer,

danken U van harte voor de bliken van deelneming in rouw en gebeden.

Druk De Meyer, koster, Massemen