

"Er zingt een zacht refrein  
een lied van hoop  
doorheen de diepste pijn  
van 't mens'lijk kwetsbaar zijn :  
ons lied van hoop."

(Leo Vercryssen)



Gedenk in uw gebed  
en in dankbare herinnering

## ZUSTER MARIE-ALPHONSE

Cecile Temmerman

Geboren te Vlierzele op 25 augustus 1905.  
Aan de Heer toegewijd door de kloostergeloften  
te Oubraket op 4 juli 1927.  
Overgegaan naar het Vaderhuis in het A.Z.  
Sint-Elisabeth te Zottegem op 1 maart 1997,  
gesterkt door het sacrament en de gebeden van  
de Kerk.

Heer onze God,

In naam van allen die haar liefhadden en waar-  
deerden vertrouwen wij U in geloof onze dier-  
bare Zuster Marie-Alphonse toe, opdat zij in  
het spoor van Jezus door Uw liefde wordt op-  
gewekt tot leven in volheid.

Wij mochten haar van U ontvangen als een  
kostbaar geschenk, als een blijk van Uw goed-  
heid.

Dank dat zij ons die goedheid heeft doorgege-  
ven in verbondenheid met haar familie en mede-  
zusters.

Dank ook voor de uitzonderlijke gunst dat wij  
haar zo lang bij ons mochten hebben, dat zij  
bijna tot het einde in haar geliefde gemeenschap  
kon blijven.

Wij hebben ons best gedaan om goed voor haar  
te zorgen. Neem Gij nu die zorg van ons over  
en breng haar samen met haar dierbaren die  
reeds in U zijn opgenomen.

Wij geloven immers dat Gij een liefhebbende  
God zijt die uw mensen nooit in de steek laat,  
ook niet als zij door de dood aan onze liefde  
worden ontrukkt.

Laat dit geloof en de goede herinnering aan  
Zuster Marie-Alphonse ons tot troost zijn.

De Zusters van Sint-Franciscus en de familie  
danken u voor uw meelevens en uw gebed.