

†

Vroom aandenken aan de Heer

**André, Jozef TEMMERMAN**

echtgenoot van

Mevrouw Margareta DE WAEGENAERE

geboren te Gijzenzele op 3 december 1926 en er overleden op 2 december 1988, gesterkt met de Sakramenten der zieken in extremis.

—  
Margareta De Waegenaere,  
Rafaël en Noëlla Van Waeyenberge-Temmerman  
en kinderen,  
Daniël Temmerman,  
Patrick en Dina Temmerman-Van Bockstaele,  
De families Temmerman, De Waegenaere, Van  
Roelenbosch en De Meulemeester,

**danken U oprecht  
voor de blijken van genegenheid  
en uw gebed.**

—  
Begr. Fun. Roland De Meyer-Leeman Melle

Wat is er kostbaarder dan het hart van de mens?  
Wat is er verhevener dan het hart van de mens dat  
kan liefhebben en lijden ?

Te vroeg en te plots is hij van ons heengegaan.  
Met het beeld van het komende kindje voor ogen is  
hij heengegaan : teruggekeerd naar God onze Va-  
der, de gever van alle leven, het doel van alle leven.

Als echtgenoot is hij zijn gegeven woord tot de  
laatste dag van zijn leven trouw gebleven. Mocht  
een pijnlijk getroffen vrouw bij haar kinderen de op-  
vang vinden die alléén zij geven kunnen.

Als vader heeft hij zich gegeven voor zijn gezin, voor  
zijn kinderen en kleinkinderen Katia en Kristof, voor  
hen die de voortzetting van zijn eigen leven zouden  
zijn. Mocht ook daar de dankbare herinnering uit-  
nodigen tot een gebed, de enige band van liefde die  
ons samenhoud met hen die ons zijn voorgedaan  
in de dood.

Als vriend en buur blijven alléén de schone en goe-  
de herinneringen, mochten ook dié een uitnodiging  
zijn tot dankbaar gedenken.

—  
Druk Jacobs Melle