

Zij die op Hem vertrouwen zullen de waarheid verstaan en zij die trouw zijn zullen in liefde bij Hem verblijven, want genade en barmhartigheid vallen zijn uitverkorenen ten deel. Wijshed 3, 9.

†

In de vrede van Gods Vaderhuis
werd opgenomen

ZUSTER GUSTAVINE

(Mejuffrouw Alice Temmerman)

geboren te Vlierzele, op 26 mei 1898.

Zij wijdde zich door kloostergeloften aan de Heer toe in de Congregatie van de Zusters van Sint Franciscus te Oubrèkel op 15 augustus 1918 en overleed er op 9 februari 1981, voorbereid en gesterkt door de Heilige Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Gods geheimenissen liggen aan de basis van een roeping. In het begin was er niets dan zijn genade.

Op dit fundament heeft Zuster Gustavine haar leven opgebouwd en voltrokken. God nodigde uit en in onvoorwaardelijk „ja“ is zij Hem, in liefde en vreugde gevolgd, een heel leven lang, ook in de beproevingen die haar deel waren.

Zij heeft in Zijn Liefde geloofd, die haar zo zichtbaar overkwam. Maria vereerde zij op een vroom-kinderlijke wijze. Zij was voor haar de weg en de geleide naar de Weg, de Waarheid en het Leven.

Vanuit deze Bronnen heeft zij geput en kon zij toegewijd en bemoedigend naar de mensen gaan. Vooral bij de kinderen was zij jaren lang de geliefde lerares en opvoedster met het moederlijke hart.

Zij was een franciscaans-gastvrije en hartelijke vrouw, tot het bitter einde toe, en waar zij het met woorden niet meer zeggen kon, daar spraken de glimlach en het zo bekende vriendelijk gebaar van de toegestoken hand.

Zuster Gustavine, Gij die nu in God uw opperste voltooiing hebt bereikt en in Zijn Licht en Zijn Heerlijkheid werd opgenomen, vergeet hen niet die U op aarde zo dierbaar waren : uw broer- en zusters-kloosterlingen ; uw familie en medezusters, uw vele vrienden. Gedenk hen allen bij God.

De Oversten en Zusters van Sint Franciscus

De families Temmerman en Impens

danken U voor uw gebed en medeleven.