

De mensen gaan voorbij, maar de waarheid Gods blijft in der eeuwigheid.

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van

Mijnheer Petrus Teirlinck

echtgenoot van

Mevrouw Maria Lombaert,

geboren te Sint Maria-Horebeke, de 23 juli 1911, en godvruchtig overleden te Oudenaarde, de 16 maart 1960. gesterkt door de HH. Sakramenten.

Oudstrijder van de oorlog 1940 - 45.

De levenstaak hem door Gods Voorzienigheid aangewezen, hoe zwaar en lastig zij soms was, heeft hij met taaie moed en in offerende liefde volbracht.

Door zijn ongewone werklust, ook buiten zijn dagelijkse zware en ongezonde arbeid in de koolmijnen; steeds in afmattende zorg voor zijn talrijk huisgezin, heeft de duurzame overledene zich afgetoed. Zo vond een knagende, pijnlijke ziekte, een te zekere prooi om hem te knakken.

Bewust van zijn toestand, was hij zeer gewillig om na een rouwmoedige biecht, de laatste H. Troostmidelen te ontvangen; en het offer van zijn leven te brengen tot eigen uitboeting en voor het welzijn van echtgenote en kinderen.

Dit blijft een zoete troost, hoe pijnlijk de slag voor zijn talrijk huisgezin ook weze, dat hij was een trouwe echtgenoot, een goede vader, een plichtbeseffende werker.

Bemide Echtgenote, zorg toch voor de kinderen, die God ons schonk; zie toch dat er geen enkel verloren ga. Dank voor uw zorgen en bekommernissen gedurende mijn kwijnende ziekte.

En Gij, duurzame Kinderen, vergeet Vader nimmer in uw gebeden; tracht door een voorbeeldig gedrag, de zware last van Moeder te verlichten.

Gij allen, **Bloedverwanten en Werkmakers**, dank om uw hulp en steun en blijven we verenigd in gebed.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U. (300 d. afl.)

Mevrouw Petrus TEIRLINCK, geboren Maria LOMBAERT, *zijn echtgenote*;

Mejuffer Odette TEIRLINCK ;
Mejuffer Rozette TEIRLINCK ;
Mejuffer Hilberte TEIRLINCK ;
Mejuffer Yvette TEIRLINCK ;
Mejuffer Arlette TEIRLINCK ;
Mejuffer Jeannette TEIRLINCK ;
Mejuffer Elisabeth TEIRLINCK ;
Mijnheer Roger TEIRLINCK ;
Mijnheer André TEIRLINCK, *zijn kinderen* ;

De familiën TEIRLINCK, LOMBAERT,
BROWAEYS en DE ROUCK.

BEDANKEN van harte voor de blijken van christelijke en innige deelneming hun betoond.

Ename — Em. Vander Stuyft-Taverniers