

Op U, Heer, heb ik mijn betrouwen gesteld, in  
der eeuwigheid zal ik niet ontgoocheld worden.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**VICTOR TEERLINCK**

Oudstrijder 1914-1918

Lid van de Confrerie van de H. Barbara

Weduwnaar van

**Mevrouw Celeste KESTELYN**

geboren te St.-Martens-Lierde, de 24 januari 1883  
en aldaar godvruchtig in de Heer ontslapen de  
13 februari 1963, voorzien van de Heilige Sacramen-  
ten der stervenden.

De achtbare man, om wiens afsterven wij treu-  
ren, was een voorbeeldige en geachte kristen,  
Rechtvaardig en werkzaam was zijn leven, troos-  
telijk zijn dood.

De Heer had hem begaafd met een vreedzaam,  
minzaam en gedienschtig karakter, waardoor hij aller  
harten tot zich trok; ook werd hij van God en de  
mensen bemind en zal zijn gedachtenis in zegen  
blijven.

Vaartwel, beminde kinderen en kleinkinderen,  
hebt dank voor al uwe liefde en zorgen. Ik had ge-  
hoopt nog enkele jaren te mogen leven tot troost en  
steun van u allen. God, nochtans, heeft er anders  
over geschikt, dat zijn heilige wil geschiede.

Bid veel voor mij, ook ik zal voor u bidden in  
het hemels Sion waar wij elkander zullen weder-  
zien.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!

300 dag. afl.

Zoet Hart van Maria, wees onze troost!

300 dag. afl.

Uitg. Raf Cromphaut, Martens-Lierde.

De familien **TEERLINCK, KESTELYN,**  
**VAN BREUZEGEM en FAIGNAERT,**

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hen betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene.*

**DANKEN U.**