

Gelijk het goud gezuiverd wordt in de smeltoven, zo loutert ook God de ziel der rechtvaardigen in de beproevingen,



Bid voor de Ziel

van

Petrus-Hendrik-August TEERLINCK

echtgenoot van

FLORIDE PRAET

geboren te Nederbrakel de 29 Augustus 1878, en aldaar godvruchtig overleden de 16 December 1951. Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Lid van de Bond van 't H. Hart, de H. Barbara en andere godvruchtige genootschappen.



Zalig de mens, die de beproeving doorstaat, want wordt hij beproefd, dan zal hij de kroon van het leven ontvangen die God beloofd heeft aan hen die Hem beminnen.

De dierbare overledene was door jaren, ziekte, tegenheden en lijden gesloopt en geheiligd. Want voor christenmensen is er slechts één juiste gedachte van het kruis waarmee God hen slaat en...zalft; De vereniging van het hunne met dat van Christus. Zó wordt dan elke beproeving een genade die stroomt van het kruis door het grote lijdensvoorbeeld van de Gekruiste.

Wij christene mensen zijn gelukkig dat we het kruis kennen. Het is sterkte bij beproeving, kracht bij lijden, troost bij rouw,

hoop en betrouwen voor ons eigen doodsuur. Wij moeten roemen op het kruis, waarin ligt, naar het woord van St. Paulus, heil, leven en verrijzenis. Dat heeft de overledene begrepen en daarom zal zijn lijden zeker niet onverdienstelijk zijn geweest.

Dierbare echtgenote en kinderen ge hebt me steeds met liefde omringd en verzorgd. Het enige wat ge nog voor mij kunt doen is bidden. Het gebed zal mij lavenis en U troost verschaffen. Vergeet mij niet. Blijft elkaar beminnen en leeft als echte christene mensen dan zien we elkaar eens voor eeuwig terug bij God.



Mevrouw Petrus TEERLINCK, geboren Floride PRAET, kinderen en kleinkinderen;

De Familiën TEERLINCK, VAN DE VIJVER, PRAET en DE CUBBER;

Danken U van harte voor de blijken van oprechte deelneming door U betoond.