

†

Wees tot de dood toe getrouw, en ik zal U
de kroon van het leven geven. (Apoc. 2.10)

IN GODS VADERHANDEN EN IN UW GEBED
BEVELEN WIJ DE ZIEL AAN VAN
MEVROUW

Marie, Rosalie TEERLINCK

weduwe van de Heer André BRUNEEL,

geboren te Nederbrakel op 21 november 1908
en overleden in de kliniek « Zusters van Barm-
hartigheid » te Ronse op 7 mei 1992.
Gesterkt door de HH. Sakramenten.

God, weer hebt Gij iemand tot U geroepen, maar
we mogen gerust zeggen, dankbaar kan zij
haar leven overzien. Een leven van werken, kom-
mer en zorgen, nooit waren haar handen ruste-
loos, maar steeds bezig voor anderen.

De grootheid en de trouw van een mensenleven
liggen niet in woorden, maar wel in daden van
geduld, opoffering, liefde en oprechte genegen-
heid. Als kristen halen wij hiertoe de moed en
inzicht door ons geloof in God en in verbonden-
heid met onze medemensen. Want zo was moe-
der, daarvan getuigen haar zorgzaam bekommerd
zijn voor haar kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen. Haar kinderen heeft zij, door haar
voorbeeld, zorg en arbeid ingeprent en schonk zij

een opvoeding rijk aan eerlijkheid en deugd.

Wij danken God om zo een moeder te hebben
gegeven: wij zullen haar gedachtenis in ere
houden.

Uit haar Godsliefde ontsproot ook een rotsvast
geloof en vertrouwen in de goddelijke voorzienig-
heid die alles in ons leven ten goede leidt en
richt. Haar levensleus "in Gods naam" was geen
ijdel woord, maar een beleefd geloof. Hoewel vrij
plots was zij toch goed voorbereid om over te
gaan naar het Hemelse Vaderland.

Mijn dierbare kinderen, kleinkinderen, achterklein-
kinderen en familie, ik dank U voor de vele ge-
lukkige jaren, welke ik in uw midden mocht
doorbrenge, voor uw goede zorgen en opbeuren-
de steun. Moge God U zegenen.

Goede geburen, ook aan U heb ik veel te danken,
dank voor uw vriendschap die ge mij gegeven
hebt. Uw liefde maakte mijn leven zo rijk. Tot
weerziens in de Hemel.

Heer, geef haar de eeuwige rust!

H. Maria Moeder Gods, bid voor ons!

Voor uw aanwezigheid en gebeden danken U:

de families TEERLINCK, BRUNEEL,
PRAET, DELCOURT.

Namis: zondag 12 juli 1992 om 9.30 uur.

Drukk. Devleeschouwer - Hoste en Zn., Brakel
Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel