



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

## IRMA TEERLINCK

weduwe van de Heer  
**ALBERT VAN DEN ABBEELE**

Geboren te St.-Martens-Lierde op 25 december  
1919 en schielijk overleden in het A.Z. Sint-  
Elisabeth te Zottegem op 25 december 1995,  
gesterkt met de H. Olie " in extremis ".

Bestuurslid van de Christelijke Bond der  
Gepensioneerden van St.-Martens-Lierde.

---

De families **TEERLINCK, VAN DEN ABBEELE,**  
**KESTELIJN en HUYVELD,**

danken U om uw blijken van medeleven  
in hun rouw en de steun van uw gebed.

---

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41  
Begr. - Crem. b.v.b.a. Raoul, Brakel - 055/422449

ma

het is kerstmis 1995  
er is een licht ons gegeven  
we dragen je op handen  
we vieren je verjaardag

je zegt : 'ik bibber een beetje'  
je geeft je meteen uit handen  
hemels verjaardagsgeschenk voor pa  
einde van het kerstfeest voor ons

409 dagen gemis  
toen we schreven :

'pa  
bedankt voor alles'

daarna kwam de winter  
de dooi de regen en de zon  
je gezicht doorheen de dagen  
werd nat en dan weer droog

je deed voor je kinderen  
voor je kleinkinderen vooral  
wat elke moeder doet  
dus teveel

lieve moeder  
van verhalen  
van attenties  
vol verrassingen

velen missen je  
je gezellige omgang  
je voorbeeld je goeddoen  
je vriendschap in K.B.G.

je hoop je optimisme  
dat alles goed zal zijn  
en dat je het geloofde :  
'er is geen dood  
liefde is de kracht'

pa en ma  
het is winter  
wil ons verwarmen