

«Op U vertrouw ik God, op U vertrouw ik.»  
Psalm 108.



VROOM AANDENKEN AAN

Mevrouw

## GERMAINE TEERLINCK

echtgenote van de Heer Marcel ROEGIES

geboren te Eeklo op 28 juni 1920 en godvruchtig overleden te Gent (A.Z.) op 2 maart 1982, gesterkt door het sacrament van de zieken.

Zij was lid van de K.V.L.V. (Bentille).

---

Het leven kan hard toeslaan, maar een mens kan ook veel doorstaan. Onze dierbare overleden echtgenote en moeder heeft het sterk ervaren. Het verlies van een opgroeiend meisje, vol schone toekomst, was voor haar het begin van een zware lijdensweg... Hoe gelovig ze ook deze beproeving aanvaardde... ze ging haar fysieke krachten te boven... En toch droeg ze haar kruis... gelovig en ook biddend. Moeders kunnen groot zijn in hun bescheiden en stil gedragen leed: gebroken door het lijden bleef ze de zorgende echtgenote en moeder.

Nu is ze heengegaan naar de volheid van een eeuwig gelukkig leven. Samen met Christus zal ze blijven waken over haar geliefde familie.

Dierbare echtgenoot, ik dank u voor al het goede en het schone dat we samen mochten beleven in ons gezin. Mijn heengaan is hard voor u... maar ik weet dat gij moedig zijt en dat gij uw steun kunt zoeken in de Heer. Nu de nood zo hoog is, is Hij u zeker nabij. Lieve kinderen en kleinkind, dank u voor uw genegenheid. Het was goed bij u te zijn. Bewaar het geloof en het vertrouwen in de Heer en ook in elkaar. Draag vooral zorg voor vader.

In lief en leed, over leven en dood heen, blijven wij elkaar gedenken bij de Heer.

H. Maria, Moeder Gods, bid voor ons.

---

Heer Marcel ROEGIES,

Heer en Mevrouw Wilfried DE COCK-  
Wilfrida ROEGIES en zontje Lieven,

Mevrouw Magda ROEGIES,

De families TEERLINCK en ROEGIES,

danken u voor de blijken van deelneming en de steun van uw gebed.

---

Druk. Van Hevele, Kaprijke  
Begrav. Calsyn, Watervliet - Tel. 79 82 83