

« In de liefde geworteld en gegrondvest ».  
Efes. 3,17.

TOT VROOM AANDENKEN AAN  
**DE HEER**

## **Frans TEERLINCK**

echtgenoot van Mevrouw  
**Margriet VANDERBRUGGEN**

geboren te Nederbrakel op 8 januari 1916  
en godvruchtig overleden in de kliniek der  
Zusters van Barmhartigheid (Hogerlucht) te  
Ronse op 27 oktober 1993,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

**Lid van de Bond der gepensioneerden.**  
**Lid van de Mijnwerkersgilde.**

Met veel verdriet, maar vooral met grote dankbaarheid, nemen wij vandaag afscheid van een dierbare echtgenoot, vader en grootvader en van een bescheiden, verdienstelijk en gelovig man.

Het doet ons pijn. Frans is overleden na een langdurige ziekte. Samen met zijn echtgenote gaf Frans in vreugde en pijn, zijn beste krachten aan de uitbouw van een schoon gezin.

Naast zijn echtgenote, Margriet, waren zijn kinderen en kleinkinderen zijn oogappels. Frans was begaan met hun dagelijkse kleine en grote zorgen en deelde in hun geluk en vreugden. Hij stond steeds klaar om hen te helpen, want het hoogste doel was het geluk van zijn gezin.

Een leven van hard werken onder andere als mijnwerker, metsler, seizoenarbeider in

Frankrijk. Nooit waren zijn handen rusteloos maar steeds bezig voor anderen.

Zijn leven werd getekend door zwaar lijden. Met een uitzonderlijk geduld en een lovenswaardige zachtmoedigheid heeft Frans jaren lang zijn leed gedragen, zonder klagen. Dikwijls heeft hij tot God gebeden om gelukkig en rustig te mogen sterven.

Hij heeft ook het geluk mogen kennen gedurende zijn laatste levensdagen door zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen omringd geweest te zijn met de beste zorgen van liefde en genegenheid.

Zo is Frans van ons heengegaan in alle rust en vrede. Allen blijven wij hem dankbaar gedenken : zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen, familie, zijn vrienden van de K.B.G. en de Mijnwerkersgilde. Hij weze nu voor altijd gelukkig bij de Heer.

Aan U allen, echtgenote, kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden, die mij een steun en troost geweest zijn in het leven, mijn oprechte dank.

Op 12 december een H. Mis vanwege de K.B.G. Opbrakel, in de kerk van Opbrakel om 18 u. 30.

†

**De families**  
**TEERLINCK, VANDERBRUGGEN,**  
**PRAET en DE PESSEMIER,**

zijn U zeer erkentelijk om uw blijven  
van kristelijke deelneming en **DANKEN U.**

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91  
Rouwleiding Am. Marroyen - (055) 42 26 08