

Niets is kostbaarder dan goedheid... Het menselijk verstand kan vele uitzonderlijke gaven ontdekken maar geen daarvan doorstaat een vergelijking met de goedheid.  
( Joannes 23, Paus )



ZALIG AANDENKEN  
aan Mevrouw  
**Maria, Emilia, Rachel**  
**TAVERNIER**

echtgenote van de Heer

**HENRI WITTEBROOD**

geboren te Grotenberge op 4 juni 1899 en  
godvruchtig overleden in de Kliniek Dr. Goffaerts  
te Zottegem op 20 januari 1975,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Als moeder heengaat dan eerst voelen wij wat zij voor ons geweest is in dit leven.

Heer wij danken U voor alle vriendschap die van haar is uitgegaan en voor de vrede en liefde die zij heeft gebracht

God beproefde haar met een langdurige en pijnlijke ziekte die zij met onderwerping en kristelijk geduld heeft gedragen, wetende dat de mens door veel lijden het rijk der hemelen ingaat.

Beste familie, bloedverwanten en vrienden, ik dank u voor de vele bezoeken die u me hebt gebracht.

Denk aan mij in uw gebeden en wees ervan overtuigd dat ik u voor elk bezoek zal toekijken met een lach die u zal steunen in uw diepe smart.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, bid voor mij.

Otte

Heer Henri WITTEBROOD,

Heer en Mevrouw Julien BLOEM-WITTEBROOD,

Mejuffer Nadine BLOEM,

Mejuffer Darina BLOEM,

Mejuffer Christine BLOEM.

De families TAVERNIER, DE VOS, WITTEBROOD en VERVAEN

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN  
DEELNEMING EN GEBEDEN.