

Wat is het zoet te sterven als men wel geleefd heeft.  
(H. Aug.)



GEDENK IN UW VROME GEBEDEN DE ZIEL  
van zaliger Mevrouw

*Maria Ludovica Tassenon*

Weduwe van Mijnheer

**Judocus Alfonsus DE MESMAEKER**

geboren te Schepdaal de 1 november 1888 en er  
godvruchtig in de Heer ontslapen de 21 februari  
1963, voorzien van de H.H. Sakramenten der Sterven-  
den.

Van krachten uitgeput stierf zij in een gelukkige  
ouderdom, en op gevorderde leeftijd en in volheid  
van dagen. (Gen. XXV. 8)

Zij heeft de raad der bozen niet gevolgd, de weg  
der zondaars niet betreden, maar haar wil was aan  
de wet van de Heer verkleefd. Nooit heeft men uit  
haar mond gehoord dan woorden van openhartigheid  
en waarheid: het was een sterke en oprechte ziel  
wiens enige zinspreuk was: weldoen. Steeds was zij  
gelaten en aan Gods wil onderworpen. Daarom is  
zuik afsterven geen dood, maar een zegepraal;  
want een verduldig mens heeft in dit leven een goed  
en zalig vagevuur.

Beminde stiefkinderen, broeders, zusters, schoon-  
zuster en familieleden, God roept mij tot zich, maar  
mijn liefde voor u sterft niet; ik zal u in de hemel  
beminnen gelijk ik u op aarde bemind hebt. Weest  
mij steeds inachtig in uwe gebeden. Ik zal u voor-  
spreken bij de Heer. Vaarwel.

De plechtige lijkdienst gevolgd door de teraarde-  
bestelling heeft plaats gehad in de parochiale kerk  
van St-Rumoldus te Schepdaal op maandag 25 fe-  
bruari 1963 te 10 uur.

Een tweede dienst vanwege haar broeders en  
zusters zal plaats hebben op zaterdag 9 maart 1963  
te 9 u. in dezelfde kerk.



De families TASSENON, DE MESMAEKER  
en MOONENS,

diep getroffen door uw blijken  
van kristelijke deelneming,  
danken U ontroerd.

---

A. Pappaert Koster Schepdaal - Drukk. Cornelis