

Voor uw gelovigen. o Heer, wordt het leven alleen maar omgewisseld en niet ontnomen. (*Prefatie der Overledenen*).



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria Felicitas Tassenoeÿ

weduwe van de heer

Adrianus Alphonsus HENDRICKX

Lid van de Bond van het H. Hart

geboren te Teralfene, op 2 October 1864 en godvruchtig overleden te Denderleeuw, op 25 Oogst 1953 gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden en de Pauselijke Zegen.

„ Vreedzaam en eenvoudig leven,
elk ende een het zijne geven,
God vooral tot tenden toe,
dat en wierd ze nimmer moe. „ *G. Gezelle*

Gelukkig diegene die zich niet stoort aan het oordeel van de mensen, maar steeds voor God en zijn geweten kan getuigen : „Ik heb mijn plicht gedaan „.

Haar leven was stil en heilig : zij had een uitgelezen hart en een uitverkoren ziel, zo behaagt zij aan God die haar als een der Zijnen zal herkennen.

Maar zelfs de sterke moet buigen voor de Dood en al is zij oud van jaren, eens is de door God bepaalde dag bereikt.

Lieve kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, ik dank U voor uw zorgen en uw tederheid. Bidt allen voor mij opdat de Heer mij opneme in Zijn Rijk.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U

Zoet Hart van Maria, wees mijn Heil(300. d. afl.)

De familiën

TASSENOEY,
MERTENS,
HENDRICKX,
WATRINCKX,

zeer gevoelig aan de blijken van deelneming betoond in hun pijnlijke rouw, vooral getroost door uw gebeden gestort voor onze dierbare afgestorvene,

Mevrouw

Alphonsus HENDRICKX

danken U van harte.

Drukk. St Amandus L. RIGO - Denderleeuw