

† BID GOD EN DE LIEVE VROUW
VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

Irma, Josephine TANT

weduwe van Heer

Pius-Camiel VANDAMME

*geboren te Diksmuide op 11 November 1863 en
godvruchtig overleden te Marke op 14 September 1954,
gesterkt door de Gerechten van onze Moeder de
H.Kerk en de Apostolische Zegen «In Articulo Mortis».
Zij was Derde Ordelling van Sint-Franciscus en lid
van de godvruchtige Genootschappen van de parochie.*

Alweer een moeder van de stoere christelijk-vlaamse
traditie die is heengegaan.

Vier van haar kinderen zag ze sterven op jeugdige
leeftijd, jarenlang bezorgde ze een blinde man, gedurende
veel jaren stond ze als een weduwe alleen. Door het
lastig leven waarin het christen-zijn toch hoog werd
gehouden, had ze hard en onverbiddeijk moeten zijn
voor zichzelf, had ze zich veel moeten ontzeggen van
wat de anderen als troost op deze wereld hebben,
daarom kunnen we zo goed begrijpen dat ze streng
was voor anderen, zelfs voor haar eigen kinderen.
Tijdens haar laatste ziekte was ze milder geworden en
haalde haar ingewortelde goedheid de bovenhand, die
ook midden het lijden het kenmerk is van de ware
christen mens.

Moeder, we zegenen u, omdat ge ons het voorbeeld
hebt getoond van een vastgericht en karaktervol leven,
waar en echt, zonder omwegen en rechtvaardig. De

schijnbare harde schors van deze rechtopgegroeide eik
kwelde ons wel eens, doch we weten dat de bedoeling
steeds verheven was; dat het oog op het sterk
christelijk leven van uw tijd was gevestigd en daarin
klaar zag: dat de wil niet slap en hangend, doch
doordrijvend was.

Goede kinderen, Ik dank u omdat ge voor mij steeds
gedaan hebt wat een moeder van u kan verlangen.

Kunnen wij de Heer van het Oordeel een levensschaal
met zulke vruchten aanbieden, Hij zal ons zegenen
zoals Hij U nu in Uw dood heeft gegroet!

Het laatste volmaakte dat wellicht ontbreekt zullen
we, ook naar Uw voorbeeld, aanvullen door te bidden,
veel te bidden en het rozenhoedje van de heiligste aller
moeders ter hand te nemen.

Lieve Moeder Maria, zorg voor onze overleden
moeder, die tijdens het mariaal jaar naar U kwam;
zorg voor ons allemaal, opdat we samen, Vader,
Moeder en kinderen, eensdaags bij Onze Lieve Heer
verenigd zijn.

Bidt voor onze dierbare Overledene.

Heer en Mevrouw Pieter VANDAMME-OSTYN;

De families TANT, VANDAMME en WYLLIE,

*zeer gevoelig aan uw innige deelneming
en gebeden, betuigen U hun dank.*