

Geloofd zij Jezus Kristus, amen

†

BID VOOR DE ZIEL

van mevrouw

Adelina TAILLIEU

echtgenote van de heer

Richard WACHTELAER

geboren te Ninove, op 14 maart 1914 en
aldaar overleden, op 10 juli 1976. Gesterkt
door het H. Sakrament der Zieken.

Zij leefde in stille eenvoud en in warme
gehechtheid aan haar gezin.

Ze was de zorgzame echtgenote, die op-
recht van haar man hield en veel pijn en
leed alleen droeg om hem te sparen - dat
is ware liefde. Ze was de liefhebbende
moeder, steeds tot helpen bereid, zelfs
al liet haar gezondheid haar soms in de
steek. Haar kinderen konden bij haar te-
recht met alle problemen en met haar
zacht, warm moederhart, bracht ze altijd
de oplossing en de troost.

Haar leven was haar gezin. Even stil en
eenvoudig, maar ook o zo moedig, heeft
Adeline ons verlaten.

Liefste Rich, dank voor je oprechte liefde
en voor je voortdurende bezorgdheid om

mij, ons leven had verder zo mooi kunnen
zijn. Ik reken op jou, dat je weer sterk
wordt en een steun blijft voor onze kin-
deren.

Liefste kinderen en kleinkinderen, Wim en
Veronique, van wie ik toch zo zielsveel
hield, blijf lief voor mekaar.

De heer Richard WACHTELAER

De heer en mevrouw

Hubert WACHTELAER-VANMELLAERT en
kind Wim,

De heer en mevrouw

Dirk VAN LONDERSELE-WACHTELAER en
kind Veronique,

De families WACHTELAER, TAILLIEU,
LAUWAERT en BRANCKAERT

**danken U zeer om uw gebed, uw aan-
wezigheid en Uw blijk van menselijk
medevoelen.**

Begravenissen Herregodts - Ninove.

Drukkerij Waegeman - Ninove