



TOT VROOM AANDENKEN AAN

Mevrouw

Verda TAILDEMAN

dochter van wijlen

Jozef TAILDEMAN-VAN LIERDE,

geboren te Michelbeke op 18 oktober 1884
en godvruchtig overleden te Zottegem
in de Sint-Elisabethkliniek op 4 juli 1973,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Op 88 jarige ouderdom is Verda, na een
kort verblijf in de kliniek, de eeuwigheid
ingegaan, enkele dagen na de dood van haar
broeder Theofiel.

Veel heeft ze gesukkeld de laatste jaren
met haar gezondheid en het soms veel ver-
driet. Zolang ze kon heeft ze veel en hard
gewerkt voor de haren. Niets was haar te
veel of te zwaar. Graag ontving zij de H.
Hostie om bij de Heer kracht en sterkte te
zoeken. Ze had een gouden hart. Moge de
Heer haar nu rijkelijk belonen in de hemel.

Duurbare Lucien, U waart me zo dierbaar.
Al wat ik kon heb ik voor U gedaan. Ik
dank U ook voor uw vriendschap en hulp.
Vergeet mijn goede voorbeelden en wijze
raadgevingen niet. Moge God U zegenen en
bewaren.

Ik dank ook al degene die ons geholpen
hebben; de Eerwaarde Zusters, de geburen,
de dokter, de verpleegsters enz.

H. Maria, Moeder Gods, bid voor ons, nu
en in het uur van onze dood. Amen.

De families TAILDEMAN-VAN LIERDE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. J. De Clercq, Sint-Maria-Oudenhove