

Wie in Mij gelooft zal leven,
ook al is hij gestorven.

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
de Heer

Robert TAILDEMAN

**zoon van wijlen Vital Taildeman en
Marie Schokkaert.**

Geboren te Michelbeke op 21 januari
1921 en plots thuis overleden
op 11 mei 1991,
gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

De families Taildeman - Schokkaert,
danken U oprecht voor uw blijven
van kristelijke deelneming.

Namis : donderdag 6 juni om 19 uur.

Drukk. Hans Maginet, Ten Ede 117 - Zottegem
Rouwleiding bvba « RAOUL », Brakel

Hij leefde een beetje in de schaduw van het leven; een stille eenzaam die vooral niet wilde opvallen bij wie of voor wat dan ook. Maar vanuit die teruggetrokkenheid had hij toch oog voor zijn medemensen. Hij was bij hen met zijn hart, kende hun lief en leed en was altijd bereid, om belangloos in te springen waar dit kon en zijn hulp welkom was. Hij was daarbij niet uit op dankzegging of lofbetuig, maar wel zeer gevoelig voor een beetje vriendschap en onuitgesproken erkentelijkheid. Het was zijn manier om het evangelie te beleven, al zal hij daar wel niet uitdrukkelijk hebben aan gedacht, want ook zijn godsdienstigheid beleefde hij vanuit zijn nogal in zichzelfkerende aard. Wat zal echter bij de Heer het zwaarste wegen, onze woorden en onze gedachten of dat wat wij konkreet en tastbaar hebben gedaan?

Wij geven hem uit handen vol vertrouwen en wij hopen en wij bidden dat hij nu een plaats mag krijgen in het hemels Vaderhuis. Moge hij daar in eeuwigheid genieten van het samenzijn met allen die in de vrede des Heren ontslapen zijn.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!