



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Richard, Robert TAILDEMAN

echtgenoot van mevrouw Alice DE SMET

Geboren te Michelbeke op 14 juni 1920 en
godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth
te Zottegem op 26 juli 2004, gesterkt door
het sacrament van de ziekenzalving.

*De namis wordt opgedragen op zaterdag
28 augustus 2004 om 17.00 uur in de
parochiekerk Sint-Sebastiaan te Michelbeke.*

De families TAILDEMAN, VAN DE WALLE,
DE SMET en HAESBROECK
danken u voor uw blijken van deelneming
en medeleven.

Lieve Pa,

Verbijsterd en sprakeloos beseffen wij nog niet dat
jij ons nu voor goed hebt verlaten.

Tien weken lang week ik niet van je ziekbed en
hebben wij samen gevochten. Heel veel heb je
geleden, heel veel heb ik gebeden. Heel even
dachten wij dat jij de ziekte ging overwinnen.

Eenvoudig ging jij door het leven en was je voor mij
een allerbeste vader.

Uw familie, het hofje en je kanarievogels waren uw
grote zorg en voldoening.

Steeds was je bereid anderen te helpen, naar hen
te luisteren en een bemoedigend woord te geven.

Laat nu je lieve handen rusten, ze hebben toch
zoveel gewerkt.

Ik vertrouw op de goede God om je van je bekom-
mernissen te verlossen.

De leegte die je nalaat zal nooit iemand kunnen
invullen; ik mis je zo erg.

Kom in mijn armen en geef mij nog een allerlaatste
kus vóór je laatste reis.

Je dochter Marie-Thérèse.

Beste familie,

Laat ons niet verdrietig zijn door zijn heengaan,
maar laat ons dankbaar en blij zijn dat wij hem
hebben gehad.



Sjinn