

De dood is de drempel van de Eeuwigheid.



BID VOOR DE ZIEL VAN

de Heer

Richard - Achiel TAILDEMAN

echtgenoot van Mevrouw

Helena VAN DER SIJPT,

geboren te Elst op 29 november 1893 en
godvruchtig overleden te Zottegem in de
St.-Elisabethkliniek op 27 september 1976,
gesterkt door de HH. Sakramenten en de
Pauselijke Zegen.

Oudstrijder 1914-1918 — Vuurkruiser

Lid van de Bond van de gepensioneerden.

Niets op aarde is duurzaam : bloemen ver-
welken, planten verdorren, bomen ontwor-
tlen en de materie verslijt. Een mensenleven
gaat als de wind voorbij. Zijn levenlang
wordt de mens door de dood achternagezeten.

De betreurde overledene, die we vandaag
ten grave dragen, heeft deze vergankelijkheid
ondervonden. Gezond en sterk heeft hij ge-
werkt en gezwoegd voor vrouw en kinderen.
Hij was een man van plicht, dankbaar om
iedere vreugde maar ook gelaten en onder-
worpen bij iedere smart. Werkzaamheid en
plichtbesef alsook oprechte vroomheid sier-
den zijn leven. Zolang zijn krachten het hem
toelieten was hij iedere zondag op post in

de kerk. Kom goede en trouwe dienaar, neem
bezit van de heerlijkheid die voor u is voor-
bereid. (Ev.)

Bemide echtgenote, we kenden een ge-
lukkige oude dag, omringd door de gene-
genheid en de zorgen van onze kinderen.
Dank om alles wat ge voor mij gedaan hebt.
Ween niet over mijn heengaan, maar bid
voor mij en heb moed want het uur komt
waarop we opnieuw verenigd worden.

Lieve kinderen en kleinkinderen, mijn trots
en mijn leven, ik vraag u geen vergelding,
maar houdt mijn gedachtenis in ere. Blijft
eensgezind elkaar liefhebben en tot weerziens
in de eeuwigheid.

Familieleden en vrienden, aan allen een ge-
negen groet en bidt voor mij.

Jezus, barmhartigheid.

De families TAILDEMAN, VAN DER SIJPT,
ROOS, LAPAGE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in hun rouw.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel