

In het huis van mijn Vader
is ruimte voor velen...



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

MIJNHEER

Polidor TAILDEMAN

Weduwnaar van Mevrouw Bertha Van Den Berghe

Lid van de gepensioneerdenvbond.

geboren te Gilly op 5 juni 1904, en godvruchtig
overleden in de kliniek St.-Elisabeth te Zottegem
op 2 november 1987,

voorzien van de H. Sakramenten der zieken.

Hij was een man, die plichtsgetrouw door het leven
is gegaan, rechtdoor en zonder zich te storen aan
wie of wat dan ook. Zijn gezin stond daarbij cen-
traal. Voor het welzijn ervan was geen zorg hem
teveel en geen arbeid te zwaar. In zijn beste tijd
was dat de mijn en in de lange periode van zijn
op pensioenstelling waren dat zijn kinderen voor
wie hij in allerhande bezigheid de helpende hand
placht te zijn. Hun liefdevolle aandacht voor hem,
vooral toen hij echt een oude man geworden was,
was hem ruimschoots voldoende als dankbetuiging
en beloning.

Moge ook God nu voor hem de gulle loner zijn en
moge Hij hem in vaderlijke barmhartigheid de te-
kortren uit zijn lange leven vergeven. Wij, die ach-
terblijven en met zijn heengaan een goed mens
zullen missen, mogen hem niet vergeten in onze
gebeden en wat hij ook voor ons mag betekend
hebben, als vader, grootvader, familielid of heel
eenvoudig als gebuur of kameraad, laten wij het in
ons bewaren, om vrucht te dragen te gelegener tijd.
En terwijl wij vol vertrouwen zijn, dat hij spoedig
thuis zal komen in het hemelse Vaderhuis, mogen
wij de zekerheid koesteren, dat hij, daar eenmaal
aangekomen, ons evenmin vergeten zal.



Eugène Bogaert-Taildeman Francine, kinderen, klein-
kind,

Frans Taildeman-De Staercke Paula(t), en kinderen,
Armand Vandepierre-Taildeman Ellane, en kinderen,

De families Taildeman, Van Den Berghe, Taildeman,
Dankenie,

**danken U voor de gebeden en deelneming in
de rouw.**