

H. Maria, Moeder Gods, help ons en richt ons.



TOT VROOM AANDENKEN VAN

DE HEER

Pieter - Francies TAILDEMAN

weduwnaar van Mevrouw

EMMA LOTERMAN,

geboren te Michelbeke op 17 februari 1893
en godvruchtig overleden te Brakel-Opbrakel
op 16 februari 1973,

tijdig bediend met de HH. Sakramenten van
de zieken.

Oudstrijder en Vuurkruiser 1914-1918.

Moedig heeft hij geleefd, moedig is hij ook gestorven. Een onderwerp dat hij bij huisbezoek gaarne behandelde. Ook op zijn ziekbed waren onder andere zijn woorden « de mens moet in 't leven toch veel moed hebben ». Zij alleen zijn moedig in 't leven die bereid zijn te sterven. Een harde jeugd heeft hij gekend, daarna het lange, ongenadige frontleven, een kroostrijk gezin, de strijd om den brode, na het overlijden van moeder trekt hij reeds 26 jaar zelf zijn plan, wil niemand tot last zijn, integendeel nog dienstig voor anderen.

« Niemand heeft groter liefde dan hij, die zijn leven geeft voor zijn vrienden ». Zijn leven geven door de eenvoudige plicht van iedere dag - zo gaan zij eenvoudig en onopvallend hun gang tot zij de top bereikt hebben en de dag die door de Voorzienigheid is bepaald.

Heer, gij alleen kent mijn tobben en wroeten, mijn vreugden en lijden, mijn tocht door de eenzaamheid en mijn goede wil, gij doorgrondt alles, gij weet hoe ik in zwakheid en toch weerom met een goed hart heb gehandeld voor mijn volk; aanvaard dan dit kranke offer tot welzijn van allen die mij dierbaar zijn en van allen die mij om Kristus' wil goed deden.

Bemide kinderen, familieleden en vrienden, vervult uw kristelijke plichten. Op de drempel van de eeuwigheid ziet men beter in dat alles tenslotte ijdel is behalve dit: de liefde tot God en de naaste.

Gedenkt mij in uw gebeden, zo blijven wij het best in liefde met elkander verenigd.

Wil rustig de vier akten bidden.

De Heer en Mevrouw Henri DE BLEECKERE-TAILDEMAN en kinderen,

De Heer en Mevrouw Frans VAN LIERDE-TAILDEMAN en kinderen,

De Heer Michel TAILDEMAN,

Mevrouw Albert TAILDEMAN-DE SMET,
zijn kinderen en kleinkinderen.

De families TAILDEMAN, LOTERMAN,
VAN WIJMEERSCH, DE CUBBER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel