

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer !



BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

**Michel, Joseph TAILDEMAN**

zoon van wijlen Victor TAILDEMAN  
en Zoë DE VLEESCHOUWER,

geboren te Michelbeke op 5 augustus 1922  
en godvruchtig overleden te Michelbeke op  
19 april 1984,  
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Het bestaan van de mens op aarde gaat  
langs grillige paden, haakse bochten en  
duistere tunnels, overgoten met meer on-  
weder dan zonneschijn, getekend door leed  
en problemen.

Nog vrij jong moest Michel zijn beroep  
als landbouwer opgeven en met deernis  
het alaam aan de muur hangen. Zelfs zijn  
gewone dagelijkse bezigheden kon hij niet  
meer aan. Een onverklaarbare depressie had  
hem ontledigd, het heengaan van zijn be-  
treurde zuster Maria had hij nog niet kun-  
nen verwerken. Spijts deze diepe neerslach-  
tigheid trachtte hij nochtans heil en steun  
te vinden bij de Heer, want als trouwe

misganger had hij het dagelijks gebed nooit  
verleerd.

Gods raadsbesluiten zijn ondoorgrondbaar  
en zijn plannen niet te ontcijferen. Langs  
lijden bracht Hij verlossing en bereikte Hij  
de glorievolle verrijzenis. Zo zal ook, in  
deze goede week, de lijdensweg van Michel  
uitmonden bij de bevrijdende woorden van  
de Heer : Heden zult ge met Mij in het  
paradijs zijn.

Bemide zusters en beste familieleden,  
hebt veel dank om de liefde en genegen-  
heid, om de opbeurende zorgen waarmee  
ge mij hebt omringd. Tegen mijn ziekte was  
echter geen kruid gewassen. Met smart moet  
moet ik U verlaten. Vaarwel en bidt voor  
mij opdat we elkaar mogen weerzien in  
de hemel.

Jezus barmhartigheid.

Voor elk teken van genegenheid,  
betoond tijdens zijn leven en bij  
zijn heengaan, danken U

de families  
TAILDEMAN en DE VLEESCHOUWER.

---

Begravenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel  
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel