

"Mijn ziel verwacht van U verlossing Heer".

†

TOT VREDEVOL AANDENKEN

aan de Heer

MICHEL TAILDEMAN

zoon van wijlen

FRANCIES EN EMMA LOTERMAN

geboren te Elst op 29 mei 1930 en godvruchtig overleden in de Sint-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 9 maart 1982, gesterkt door de HH. Sacramenten van de zieken en de stervenden.

In de bijbel staat het verhaal van Jacob, die een hele nacht lang worstelde met God.

Bij ieder sterfgeval zien we hoe ijdel en vergankelijk dit leven hier op aarde is.

Alles gaat zo rap voorbij en bij de dood telt nog alleen het goede dat we gedurende ons leven hebben verricht.

Michel, een goedmoedig man die leefde in de eerste plaats voor zijn vader en moeder, zusters en broeder. Ook voor vrienden.

Gekend als een stille volksvriend was hij tewerk in de „Najaarszon“.

In de Sint-Franciscuskliniek heeft hij ons verlaten om naar het Vaderhuis te gaan en er deelachtig te zijn aan de eeuwige vrede en vreugde bij de Heer.

Dierbare zusters, schoonbroeders en familieleden, al is het leven soms van korte duur, toch is het waardevol. Ik dank U allen voor uw liefdevolle zorgen waarmede ge me dagelijks hebt omringd.

Blijf mij gedanken in uw gebeden.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor ons.

De Heer en Mevrouw
Henri DE BLEECKERE-TAILDEMAN Simonne,
kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw
Frans VAN LIERDE-TAILDEMAN Elza,
en kinderen,

De Heer en Mevrouw
Albert PONNET-(†Albert TAILDEMAN)-DE SMEDT
Julia ;

De families TAILDEMAN en LOTERMAN ;

danken voor de blijken
van genegenheid en deelneming.

drukk. de bleeckere-de cubber