

... die dag zei Jezus tot zijn vrienden :  
"Laten wij oversteken naar de andere oever..."  
( Marcus 6.45 )



DANKBAAR AANDENKEN AAN :

MEVROUW

## Martha TAILDEMAN

weduwe van Arsène VAN LIERDE

geboren te Michelbeke op 19 juli 1902

en godvruchtig overleden in het

A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem

op 17 november 1994,

voorzien van de HH.Sakramenten der zieken.

De families

**TAILDEMAN, VAN LIERDE, CARBONEL**  
en **DE SMET**, danken U voor de blijken van  
medeleven en gebed.

Namis op vrijdag 2 december 1994 om 19 uur in  
de kapel van het klooster te Zegelsem.

Rouwl.& Drukw. b.v.b.a. RAOUL. 9660 Brakel

Met veel verdriet maar vooral met grote dankbaarheid nemen wij vandaag afscheid van een geliefde moeder, grootmoeder en overgrootmoeder en van een zeer gelovige en graaggeziene vrouw. Martha heeft het geluk gehad een gezegende ouderdom van 92 jaar te bereiken, een lang leven vast en zeker, maar ook een rijkgevuld en een voorbeeldig leven. Niemand van ons zal kunnen ontkennen dat zij moedig en trouw was aan haar levensopdracht.

Zorgzame moeder die zij was droeg ze haar kinderen op de handen. Haar troost en vreugde en haar geluk in haar hoge ouderdom waren haar kleinkinderen en achterkleinkinderen die zij aanbad en die haar regelmatig een bezoek brachten. Vooral haar gelovig vertrouwen in God, de regelmatige beleving van haar christen-zijn en haar paternoster, die zij dagelijks bad, waren voor Martha een steun en bemoediging in haar leven. Wij geloven dat wat zij gedaan en nagestreefd heeft ten goede zal komen aan hen die achterblijven en dat haar voorbeeld ons zal blijven inspireren. Zij blijft voortleven in ons hart, in onze gedachten en in onze levensinzet.

Memé, we zullen je nooit vergeten, omdat je diep in ons altijd aanwezig zult zijn.

Aan U allen, vrienden, bewoners en personeel van het rustoord Sint-Ursmarus te Zegelsem, die voor mij een steun en een troost geweest zijn, mijn oprechte dank.

Liefste familie, bedankt voor alles wat jullie voor mij gedaan hebben. Dank voor jullie goedheid en goede zorgen die ik van jullie gekregen heb.

H. Rita, bid voor haar.

Br. Isidoor, bid voor haar.