

Mijn ziel verwacht van U verlossing,
Heer !

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

Lucien TAILDEMAN

geboren te Michelbeke op 25 oktober
1921 en aldaar schielijk overleden op
20 juli 1979.

Zijn nonkel, nicht, vrienden en geburen

danken U voor de blijken van innige
deelneming en gebeden.

De Namis zal plaatshebben op
zaterdag 11 augustus te 8 uur.

Begravenissen Van Asbroeck Denderwindeke.

Heer behandel me volgens uw aanbiddelike Wil en beveel dat mijn ziel in vrede ontvangen worde. (Tob III)
Heb medelijden met mij volgens uw oneindige barmhartigheid.

Hij minachte niemand, deed niemand nadeel, hij kende kwaadsprekerij noch laster. H. Bern.

Familieleden en vrienden werden pijnlijk verrast door zijn plotseling heengaan. Niemand heeft zijn onvoorzien afsterven kunnen vermoeden. Moge zijn ziel ontferming en barmhartigheid ontvangen bij de Heer.

Beste familie, buren en werkmakkers, hebt dank voor uw genegenheid en vriendschap ; vaart allen wel in dit leven. Nog één gunst vraag ik u : bidt in deze Eucharistieviering voor mijn zielerust.

Jezus, barmhartigheid.

Drukk. Du Mongh, Denderwindeke.