

„Tegen het vallen van de avond sprak Jezus: Laten we oversteken naar de andere oever”. (Marcus)

†

DIT WEZE EEN VROOM AANDENKEN  
AAN DE HEER

**Joseph, Germain, François  
TAILDEMAN**

**echtgenoot van Mevrouw Alice Hauwstraete,**

geboren te Nederbrakel op 24 december 1924  
en godvruchtig overleden in de kliniek  
Sint Franciscus te Brakel-Opbrakel  
op 8 augustus 1985,  
voorzien van de HH. Sakramenten.

Zijn hand was hard van eelt.  
zijn hart was zacht en goedig,  
maar machtig ook en moedig,  
getrouw en onverdeeld.  
Hij was rechtzinnig in  
zijn daden en gedachten,  
Hij schraagd' op mannenkrachten  
zijn heerlijk huisgezin. (M.G.)

Samen met moeder heeft Joseph deze taak  
die de dichter zo mooi en diep uitdrukte,  
volbracht. Zijn zachtmoedigheid, goedheid,  
zijn bekommernis, zullen we nooit vergeten.  
Het is een genade goede ouders te hebben.  
God alleen kent de invloed van een goede  
vader op het hart van zijn kinderen en  
kleinkinderen.

Hij hield van de buiten, zijn hofke, van het  
veld, zijn duiven en de natuur, graag eens  
op wandel. Hij was een schoon mens, hij  
behoorde tot die mensen die konden goed  
zijn zonder een vleem pretentie.

Steeds tevreden, ook met het lijden, de  
laatste jaren. Alles heeft hij uit Gods Hand  
aanvaard; voorspoed en tegenslag, blijdschap  
en verdriet.

Moge hij nu bij de Heer gelukkig zijn.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, uw liefde  
en genegenheid voor mij hebben mij  
altijd goede moed en vreugde gebracht.

Hebt dank voor uw totale inzet. Ik ben fier  
op U. Moge het U goed gaan. Moge de  
Heer U sterken in deze onverwachte en  
grote beproëving. Laat ons in gebed met  
elkaar verbonden blijven.

Beste familie en vrienden, vaart wel; bid-  
den we voor elkaar tot op de dag dat we  
weer zullen verenigd zijn in het Hemelse  
Vaderhuis; beste dank.

Geef hem, Heer, de eeuwige rust.

H. Maria, Hemelse Moeder, bid voor ons.

Namis: zondag 8 september 1985 om 7.30 u.

In deze tijd van rouw is uw medeleven  
voor ons een grote steun.

De families

TAILDEMAN, HAUWSTRAETE,  
BETTESONNE, SCHIETTECATTE.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel  
Begravenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel