

Ik geloof in het Eeuwig Leven.
(Symbolum)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Joannes TAILDEMAN

geboren te Michelbeke de 6 mei 1876 en godvruchtig
overleden te Oprakel, de 21 november 1958,
gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden

Lange jaren heeft deze goede man als arbeider door-
gebracht. Door zijn werk verheerlijkte hij de Schepper
die de oorsprong is van alle natuurkrachten. Door
zijn werk verlichtte hij de mensen en verdiende hij
zijn dagelijks brood.

Lange jaren woonde hij in het hospitaal en zolang
zijn krachten het toelieten werkte hij in de hof, was
er goed en behulpzaam voor iedereen, ook voor de
geburen. Geen wonder dat hij door eenieder geacht en
gaarne gezien werd.

In zijn lang leven heeft hij ook vele en zware be-
proevingen doorstaan, maar met zijn taal karakter
kwam hij alles te boven.

Hij vervulde trouw zijn kristelijke plichten en toen
de dood naderde, bereidde hij zich goed voor om
waardig de overtocht te maken naar 't Eeuwig Leven.

Beminde familie, ik verlaat deze treurige wereld
om mij voorgoed te vestigen in de plaats van het
Eeuwig Licht en te wandelen in de immer groene
tuinen van de hemel.

De tijd is kort. Gebruikt hem wel om God te dienen.

H. Jozef, patroon der werklieden en patroon van
de goede dood, bid voor ons!

Druk. L. Jooris-Brewaays, Zottegem



De familiën TAILDEMAN-VAN DE MERGEL

danken U van harte voor de blijken
van deelneming in rouw en gebeden.