



Tot dankbare herinnering aan

MEVROUW

Emma TAILDEMAN

**weduwe van de heer
Albert DE TEMMERMAN**

*Geboren te Sint-Maria-Oudenhove op
20 september 1920 en overleden te Ronse
op 11 februari 2003, gesterkt met het
bijzijn van haar kinderen en het Sacrament
van het H. Oliesel.*

De families TAILDEMAN-DE CLERCQ
DE TEMMERMAN-HOEBEKE,

danken U voor Uw meeleven en uw gebed.

De namis zal opgedragen worden in de
dekenale kerk St.Pieter te Brakel op
vrijdag 28 februari 2003 om 18.30 uur.

Rust nu zacht, meme
We zijn je dankbaar om al het goede
Dat we met jou mochten delen
Je werkkraft en je dienstbaarheid
Je liefde voor uw gezin
Je eenvoud en je geduld, je dankbaarheid.
Met machteloosheid streed je tegen de ziekte
Die je de voorbije maanden trof.
Beetje bij beetje werd je, tegen je wil
Alle kracht ontnomen.
Toch voelde jij je altijd met ons verbonden
We zullen je missen meme
en vooral de leegte aanvoelen
Je leeft echter nog bij ons voort,
onzichtbaar en toch innig nabij
Je deelt nog onze zorgen en genegenheid,
als toen je met ons leefde
Vaarwel liefste meme, we vergeten je niet.
Daarom bidden we :
Heer, zij die we liefhadden is niet meer
Laat haar leven, voor altijd geborgen zijn in U
En doe ons uitzien naar het volle leven
Naar bevrijding van alle pijn en lijden.

Rouwleiding bvba RAOUL, Brakel.

