

GOD IS LIEFDE



Dankbare herinnering aan

MEVROUW

ELISA TAILDEMAN

weduwe van de Heer

ACHIEL DE CLERCQ

geboren te St.-Maria-Horebeke op 11 december 1899

en godvruchtig overleden in Rustoord Najaarszon

te Brakel op 18 juni 1987,

gesterkt door de H.H. Sacramenten der zieken.

Lid van de K.B.G. - Brakel.

Van U heb ik gekregen Heer,
een lang leven en nóg veel meer,
naar best vermogen gaf ik weer.
En bleef mijn geven eens beperkt,
Je deed... als had Je 't niet gemerkt.

Voor ieder deeltje dat ik schonk,
de vele pijnen die ik dronk,
voor ieder zuchtje, iedere kuch
gaf Jij een volle maat terug.
Heb dank Heer voor Jouw geven.

Nu ze mijn lichaam gaan begraven heb ik een aller-
laatste wens.

Ik weet, 'k was maar een kleine mens met fouten
en gebreken, maar steeds heb ik gekeken naar
't rechte pad, de ware weg.

Zodat, nu 'k mij ter ruste leg,
ik 't aandurf Je te vragen;

Als ze mijn ziel nu weg gaan dragen. Het moge
zijn, daar bid ik voor,
op d'hymne van een hemels koor.

Vaarwel liefste kinderen en kleinkinderen. Heb dank
voor Uw toegewijde zorgen en de vele attenties. Ik
ben bij de Heer, om voor u te bidden en te waken.
Heb dank, beste vrienden, voor het goede dat gij
mij geschonken hebt. Mijn dank ook, personeel
van „Najaarszon“, voor de goede zorgen.

De families TAILDEMAN, DE CLERCQ,
DANCKENIE en MINCKE

danken U voor uw gebed
en uw medeleven in hun rouw.

Rouwleiding A. Marroyen, Brakel
Druk. L. De Ruyver, Brakel