

Zie, ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zich
onbevelekt bewaart. Apoc. 16, 15.

† BID VOOR DE ZIEL VAN †

Mijnheer

CYRIEL TAILDEMAN

weduwnaar van Mevrouw

Clara ROOS

geboren te Michelbeke, de 19 juli 1883 en godvruchtig
overleden te Elst, de 26 februari 1957,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Gelukkig de dienaar, die de Heer bij zijn komst,
wakend zal vinden. Luc. 12, 37.

Laten we derhalve niet slapen, maar waken... ge-
stoken in het harnas van 't geloof en de liefde en tot
helm de hoop der zaligheid. 1 Tess. V. 6 en 8.

Van deze dierbre overledene mag men gerust ge-
tuigen dat hij gewaakt heeft en dat hij zich op zijn
plots verscheiden heeft voorbereid.

Hij kende zijn kwaal en wist dat ze verraderlijk en
gevaarlijk was, daarom heeft hij niet geaarzeld van zijn
geweten te zuiveren door 'n rouwmoedige biecht.

Wat we echter niet vermoedden : dat zijn einde zo
nakend was. Maar Gods geheimen, kan geen mens
doorgronden. Hij alléén, de goede Vader, weet, wat het
beste is voor ieder van zijn kinderen, die in Hem gelo-
ven en Zijn heilige wil volbrengen. Daarom zijn we
overtuigd, dat ook aan uw dienaar Cyriel het eeuwig
loon zal ten dele vallen in het land der rechtvaardigen.

Bemide schoonzuster, mijn spoedig heengaan is
voor U een nieuwe en zware beproeving. Wij vonden
opbeuring en steun bij elkaar, maar scheidt moed, wij
weten dat God niemand beproeft boven zijn krachten;
Onderwerpt U en bid om sterkte bij de moeder van
smarten.

Bemide broeders, zusters, bloedverwanten en
vrienden, gij waart mij allen genegen in het leven,
betond mij voort uw liefde door een vroom gebed.
Vaartwel en tot weerziens in de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! 300 d. afl.
H. Jozef, patroon der stervenden, bid voor ons.

Vandendriessche & Paul De Vleeschauwer, Nederbr.

Zeer getroffen door uw bliken van diep christelijk medevoelen,
bieden U hiervoor hun welgemeende dank,

De familiën TAILDEMAN, CARBONNELLE, ROOS, VAN DEN DAELE.