

Dankbaar aandenken aan



Mevrouw
Rachel Taelman

echtgenote van de heer
Cyriel Dettmaring

geboren te Oudenaarde op 14 oktober 1913 en
thuis onverwacht overleden op 15 december
1996, gesterkt door het gebed van de kerk.

Haar echtgenoot, schoonbroer, schoonzus,
neven en nichten danken U
voor uw gebed
en uw deelneming in hun rouw.

*We nemen afscheid van een ingoed en
rechtschapen mens, die in eenvoud en
bescheidenheid door het leven is
gegaan.*

*Meer dan een halve eeuw mocht zij in
toewijding en genegenheid, het lief en
leed van elke dag delen met haar
goede en trouwe echtgenoot.
Haar laatste levensjaren moest zij de pijn
ervaren van ziekte en menselijke
broosheid.*

*Heel moedig en gesterkt door de
naastbestaanden en familie, droeg zij
haar kruis ten einde toe.
Wij danken om dit toegewijd leven en
bidden dat de Heer het mag voltooien
met het hemels Kerstmislicht.*

*Wij weten dat zij dankbaar blijft om alles
wat zij mild ontvangen mocht aan zorg
en liefdevolle aandacht vanwege
naastbestaanden, vrienden en familie.*

Zij ruste in Gods vrede.