



*Moeder, hemel en aarde tegelijk,
je hebt ons gedragen en geschoord,
je was de zachte kracht, het zalvend woord, je
liet ons gulzig drinken van je eigen leven
je hebt altijd het beste van jezelf gegeven.*

(A.S.)

Uit erkentelijkheid aan

Mevrouw

Agnes TAELMAN

weduwe van de Heer Gustaaf DESMET
weduwe van de Heer Julien BUYSSE

geboren te Zulte op 3 oktober 1911 en er
godvruchtig overleden in het St.-Vincentius-
rustoord op 6 januari 1995, gesterkt door het
sakrament van de ziekenzalving en
het gebed van haar kinderen.

Lid K.B.G.

Agnes is overleden. Haar sterk hart heeft begeven.
Haar laatste levensjaar verliep moeizaam. Na een
lange opname in de kliniek was het niet meer moge-
lijk alleen thuis te zijn. Zij was blij met een kamer in
het rusthuis. Al was zij hulpbehoevend, zij bleef op-
timistisch. Haar lichaamskrachten namen af maar
haar geest bleef helder. Zij bleef geloven in een
nieuwe morgen. Zij haalde het onderste uit de kan
en bleef, ondanks haar ziekte, uitzonderlijk dank-
baar, vriendelijk en zachtmoedig.

Agnes was het hart van haar gezin. Samen met

haar man heeft zij zich tenvolle ingezet voor haar kinde-
ren. Zij was niet bang van inspanning. Vele jaren ging zij
werken in de Wolspinnerij. Zij was er verantwoordelijk,
"chef" voor een ploeg. Het had ongetwijfeld iets te maken
met haar werklust.

Het kruis stond ook boven haar leven geplant. Zij heeft
haar man vroeg verloren. Korte tijd daarna stierf ook
haar moeder, haar naaste buur. Agnes was niet het
type om veel alleen te zijn. Een tweede huwelijk duurde
spijtig genoeg nog geen jaar. Toch hield zij er de moed in.
Zij leefde heel intens mee met de gezinnen van haar kin-
deren. Zij voelde zich uitzonderlijk verbonden met haar
kleinkinderen en zorgde graag voor hun opvang voor en
na de schooluren. Zij was heel gelukkig met het vele jon-
ge leven in de familie en was tot het laatste moment om
iedereen bekommerd.

In het Moerbeekpark heeft zij een mooie oude dag be-
leefd. Zij was gelukkig als er volk was in het zaaltje. Zij
zorgde er vele jaren voor de toog. Zij was immers zo
graag bij de mensen. Was er niets te doen, dan wist zij
steeds waarheen. Familie die op bezoek wilde komen,
moest daarom goed op tijd zijn want anders was de deur
op slot.

Gelovig is zij ons voorgegaan. Geloven was voor haar zo
gewoon en natuurlijk als ademen. Heer God, wij kunnen
alleen maar dankbaar zijn om zo 'n ingoede moeder, tof-
fe grootmoeder, liefhebbende mémé. Zij was één uit de
duizend. Al pinken wij een traan weg omdat zij er niet
meer is, toch is er vrede in ons hart want zo was het mooi!

De families Taelman, DETAILLEUR, DESMET en
MISMAN danken U voor uw gebed en elk teken
van oprecht medeleven.

Namis in de kapel van het klooster op 8 februari om 19 u.

Rouwleiding : J.-M. Staelens, Zulte

Drukw. Aktua-Grafiek, Zulte