



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Lodewijk Antoon TAELEMANS

weduwnaar van Alice VAN WILDER

geboren te Relegem op 28 december 1920 en
aldaar godvruchtig overleden op 15 mei 1973,
voorzien van de H. Sakramenten der zieken.

Eenvoud, hartelijkheid en dienstvaardigheid
waren zijn kenmerkende eigenschappen. Daar-
door was hij de vriend van allen.

Met verslagenheid hebben wij daarom zijn te
haastig en te vroeg overlijden vernomen. Hij
stierf in de volle kracht van zijn leven.

Zijn dood herinnert ons aan de woorden:
Waakt en bidt, want gij kent noch dag, noch uur.
Zalig hij die zo leeft, dat hij gereed is om te
sterven.

Met hem verdwijnt uit zijn familie een man,
begaafd met een verbazende werkkraft, bezielde
met een offervaardige toewijding en met een
kristelijke overtuiging.

Duurbare kinderen, ik ben aan uwe liefde
ontruikt en uw hart is bezeerd, doch troost U,
van in de hemel zal ik voor u bidden.

Mijn dierbare familieleden, ik zal U van uit de
hemel uw trouwe genegenheid en zorgen ver-
gelden.

H. Hart van Jezus, uw rijk kome.



Om uw gebeden en om uw oprecht medeleven
danken wij U allen zeer gemeend.

De heer Daniel TAELEMANS,
Mejuffer Godelieve TAELEMANS,
Jongeheer Gustaaf TAELEMANS,
De families TAELEMANS, VAN WILDER, LEM-
MENS FAES en VAN MOLLE.

Druk. LELEU - Wemmel - Tel. 78.12.93