



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Adeline TAELEMANS

echtgenote van de Heer
Marcel DEVIS

Geboren te Duisburg op 26 april 1933 en
onverwacht thuis overleden te Sint-Maria-Lierde
op 24 juli 2000, begeleid door de
gebeden uit de dodenliturgie van de H. Kerk.

De families
Taelemans, Degreef, Devis,
Hemeleers en Verheyden
danken u om de blijken
van deelneming in hun rouw.

God gaf het ons,
God nam het ons,
Gods naam zij geprezen ;
Je was goed voor ons,
Je ging weg van ons,
't Was beter in de hemel ;
Daar blijft het ons,
Daar wacht het ons,
Daar zien wij elkaar eenmaal weder !
En toch...
Welk een smart !
Hoe droef zijt gij, hoe bloedt uw hart
Omdat we moesten scheiden !
Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe 'n beetje.
En alle beetjes die je stierf,
't is vreemd maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt : ik ben wat moe.
Maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.

"Bedankt"
aan iedereen die in deze moeilijke tijd
een stukje vriendschap bracht.

