



BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER
PAUL TACK

geboren te Wakken op 16 augustus 1931 en
overleden te Gent op 26 december 1985.

Danken U innig om Uw gebeden en
blijken van stil medeleven :

de heer William Tack,
de heer en mevrouw Christiaan Tack-Hann Boury,
de heer en mevrouw Adriaan Tack-
Marie-Paule Santens en Stefanie,
de heer en mevrouw Maurits Desmet-Hélène Tack,

de familie Tack,
de familie Vandekerckhove

Naar hoeveel mensen, Paul, heb jij vriendschaps-
banden gelegd ? In naam van al die mensen
zeggen we vandaag : «dankjewel om je grote
dienstbaarheid».

Gelukkig heb je niet moeten wachten tot vandaag
om die dankbaarheid te horen uitspreken. Je
hebt ze wel gevoeld, de genegenheid van zoveel
mensen die door jou «op weg geholpen werden»,
met een verantwoorde keuze.

De taak die U aannam, heb je zo ter harte geno-
men dat er al te vroeg een breuk gekomen is.

Nu spreken we Gods Naam uit met de pijn en het
verdriet dat ons samenzijn nooit meer zal zijn
wat het geweest is.

En toch weten wij dat jij zult aanwezig zijn in onze
gesprekken, in ons werk, in onze ontmoetingen
met mensen die jou hebben gewaardeerd.
We spreken Gods Naam uit, Paul en er ligt heel
veel dankbaarheid in onze vraag : «Zoals Gij,
Vader van de mensen, elke mens laat leven in
uw liefde, help ons zo onze broer te laten leven
in ons hart, tot we allen samen mogen thuis-
komen in de toekomst die Gij voor ons hebt
bereid.