

« Leeft gij lange of korte dagen,  
moet gij leed of leute dragen,  
God, die 't ene en 't andere geeft,  
Zal u 't een en ander laten  
In dit vluchtig leven baten,  
Zo gij 't vóór en met Hem leeft. »

G. Gezelle



Dit weze U een vroom aandenken aan

## Mevrouw JULIETTE TACK

echtgenote van de heer

## KAMIEL De Pourcq

Geboren te Bevere op 4 april 1884 en god-  
vruchtig overleden te Oudenaarde op 14 januari  
1977, gesterkt door alle troostmiddelen van onze  
Moeder de H. Kerk.

God zegende haar met een lang en gelukkig  
leven in gezelschap van haar trouwe en verkleefde  
echtgenoot, haar geliefde kinderen en kleinkinderen.  
Het einde van dit lang leven was echter gete-  
kend door het kruis van blindheid en de gevol-  
gen van een operatie, doch hoe werd het ver-  
zacht door het voortdurend bijzijn van Kamiel  
en de goede zorgen van de huisgenoten! Eeuwig  
zal ik U daar allen dankbaar voor zijn.

Juliette, zoals haar echtgenoot, voelde zich thuis  
in Gods heerlijke natuur waarmee zij vertrouwd  
was door het boerenbedrijf. Dicht bij Gods natuur,  
bracht het haar ook dicht bij God zelf en zij  
stelde haar volle vertrouwen steeds op Hem door

de voorspraak van zijn Moeder. Haar rozenkrans  
bleef tot het laatste haar liefkooisd gebed, hoe-  
wel ze beweerde niet te kunnen bidden toen ze te  
bed lag, maar als ze opzat kon ze er vijf of zes  
naeen bidden. Geen wonder dat ze de miseries  
van haar oude dag zó geduldig en zonder kla-  
gen kon dragen. Weleens verwonderde ze zich dat  
haar uur zo lang uitbleef want ze was reeds lang  
gereed voor het eeuwig gelukkig leven.

Beste Kamiel, kinderen en kleinkinderen, bij de  
Heer wacht ik op U allen om eens verenigd  
te zijn voor altijd. Hebt dank voor alles wat  
ge met veel opoffering en geduld voor mij hebt  
gedaan. Tot blij weerziens in de hemel!

Camiel De Pourcq

Karel en Marie-Louise Van Dorpe-De Pourcq  
Henri en Antoinette De Bleeckere-De Pourcq  
Urbain en Mariette De Pourcq-De Weer  
Ernest en Bernice De Pourcq-De Weer  
De Families Tack, De Zittere, De Pourcq en Notebaert

danken voor de kristelijke deelneming

Namis op dinsdag 25 januari om 19 uur.

---

Vandevelde, Oudenaarde.