

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer



BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

JULES ALFONS TACK

echtgenoot van Mevrouw

MADELEINE DE BLEECKERE

geboren te Kruishoutem, de 15 mei 1903 en schie-
lijk overleden te Oudenaarde (Bevere), de 12
april 1970. Gezalfd met de H. Olie der zieken.

Leven is sterven, maar sterven is leven. Inder-
daad wij levenden sterven voortdurend, want
ieder dag zijn wij onderweg naar die laatste
eeuwige ontmoeting met God: de dood die het
volle leven brengt.

Bij het plotseling afsterven van deze dierbare
overledene mogen wij terecht gelovig de beden-
king maken dat ook hij, die deze dagen, met
Pasen, het Sacrament van Gods ontferming en
van Gods Liefde had ontvangen, bij de Heer ge-
nadiglijk zal zijn onthaald worden en een goede
dood zal gestorven zijn. Dit moge de grootste
troost zijn van zijn echtgenote en familie.

Jules was een noeste werker; werken zat hem
in het bloed, zoals het kristelijk geloof hem van
kindsbeen af, door zijn vrome ouders meegege-
ven, hem diep zat in het hart.

Bemide echtgenote, ons samenzijn mocht niet
langer duren. Onze laatste levensplannen zijn
verijdeld. Laten wij Gods schikkingen boven de
onze stellen en deze gelaten aanvaarden. Ik dank
U voor wat gij voor mij waart en voor mij deedt.

Dierbare Broeders, Zusters en Bloedverwanten,
wat mij overkwam kan ook U overkomen. Leef
derhalve altijd zó dat de Heer, wanneer Hij komt,
U niet onvoorbereid vindt. Ik reken vast op uw
gebed vooral gedurende het H. Zondagsmisoffer.

Mijn Jezus barmhartigheid !

Mevrouw Jules TACK, geboren Madeleine
DE BLEECKERE, zijn echtgenote ;

De families TACK, DE BLEECKERE,
VANDEN HEEDE, VANDEN ABEELE.

**danken u van harte voor uw bliken van
deelname en gebeden.**