

*Ik mag leven onder Gods oog
in het land van de levenden»*

(Ps. 116)

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Rudolf SYROIT

echtgenoot van Mevrouw

Elvire MOREL

Stichter van de P.V.B.A. SYROIT

Oorlogsvrijwilliger 1940-45

Weerstander 1940-45

Herinneringsmedaille 1940-45

Imos Generaal Eisenhower

Service Cross

geboren te Herdersem op 23 januari 1922
en godvruchtig overleden te Ronse
op 16 augustus 1986,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Het was een bange onrust... hem te moeten missen, tot hij zelf zei tot afscheid: «Moeder, 't is gedaan met vader». «Wij hebben het niet gedacht, dat ze hem zouden afnemen». Het werd stil en droef. Leegte en pijn, vragen en opstandigheid, gelovig Godsvertrouwen vulden onze harten, terwijl zijn hart brak. Wie had dit kunnen denken, zo vroeg...

Vader was voor vrouw, kinderen en kleinkinderen een sterke steun. Een gezin, opgebouwd door de jaren, door het werk, door de liefde.

Vader was een kundig vakman, stilzitten kon hij niet, zijn handig penseel heeft menig huis, interieur, in schoonheid omgetoverd.

Vader was een gediensig man, met raad en daad. Hij bleef eenvoudig, was fier om elke hulp in 't verborgene, aan medemens, aan organisatie, of aan Kerk.

Vader was een diep gelovig katholiek. Altijd tijd om God en zijn Kerk te dienen, trouw in de vervulling van zijn plichten. Gelukkig de Kerk en haar priesters te dienen.

Vader was trouw aan zijn Vaderland en zijn vrienden in de strijd en in de naoorlogse dagen tijdens samenzijn bij vrienden en bij plechtigheden.

Vader had een diepe verering voor de Moeder van God, voor Gods heiligen, voor zovelen die hij opnieuw met kleurenpracht in de kerststal of op piëdestal biddend voor ogen bracht.

*Vader, wij hopen en geloven,
dat uw leven niet nutteloos is geweest.*

*Goede God, moge hij nu rusten
in de liefde die Gij elke mens toedraagt,
en laat niets verloren gaan
van wat in zijn leven,
schoon en edel was.
Laat over alle zwakheid heen,
uw barmhartige liefde het laatste woord zijn.*

*H. Maria, Moeder van God,
spreek voor hem ten beste bij Jezus, uw Zoon.*

Mevrouw Rudolf SYROIT, geboren Elvire MOREL,
Heer en Mevrouw Carlos PACQUE-SYROIT en zoon,
Heer en Mevrouw Marcel SYROIT-DEPOORTER
en kinderen,
Heer en Mevrouw William SYROIT-LEPEZ
en kinderen,

De families SYROIT, LAMBRECHT, MOREL en
VANDENABEELE,

danken U voor de blijken van deelneming.

Rouwleiding Firma Aelvoet - Ronse