

Het leed hem te hebben verloren
mag ons niet doen vergeten
het geluk hem te hebben gekend.



Wil in uw herinneringen het aandenken bewaren
aan de Heer

ACHIEL SYNAEVE

echtgenoot van **BERTHA VAN BRUSSEL**.

Hij werd geboren te Lochristi op 3 april 1901
en ontsliep zachtjes in de Heer na een lang
en vruchtbaar leven te Eksaarde op 2 mei 1985,
gezalfd met de olie der zieken «in articulo
mortis».

Lid van de bond der gepensioneerden.

Ik heb je goed gekend, Achiël. Je was maar een
klein ventje met een onafscheidelijk petje op
je hoofd en met de walm en de kleur van je
smidsevuur in iedere vezel van je lichaam.
Maar je hebt je lange leven door gewerkt voor
twee. Sommigen bollen de laatste jaren uit in
zalig nietsdoen. Jij was ook op pensioen, al vele
jaren, op papier althans, maar je bloeide maar
open als je je smidse in kon. Je vond er altijd
wel iets te doen. Daarom kon je soms wel eens
erg lastig zijn die negen laatste maanden, toen
je je eindelijk «oud» begon te voelen, omdat
je krachten het begaven. Niet meer werken was
voor jou hetzelfde als dood gaan.

Je leefde steeds eenvoudig : je verkoos duizend-
maal spek boven biefstuk, en je hield er niet
van je beste pak aan te trekken. Je had voor

jezelf niet zoveel verlangens, al is je laatste :
er nog éénmaal «bij» te mogen zijn op het
kommuniefest van je achternichtje, zelfs niet
meer vervuld kunnen worden.

Je zegde steeds je mening rechtuit, tegen ieder-
een, maar je verpakte ze steeds met een luimig
papiertje om niemand te kwetsen. Daarom bleef
je een kameraad voor iedereen en was je smidse
een pleisterplaats voor vele vrienden. Hoeveel
uren is er tussen die muren niet gediscuteerd
over de duivensport ?

Maar bovenal hield je van je vrouw, je dochter,
je schoonzoon, je kleinkind. Je zei het niet met
zovele woorden, maar wij wisten het allemaal.

Daarom ben ik er van overtuigd, Achiël, dat de
Hemelse Vader je nu reeds de toestemming
gegeven heeft om het schootsvel voor te binden
en te zien of er in Zijn hemelse smidse niets
te herstellen valt.

Wij zullen je nooit vergeten.

Voor je blijken van medevoelen danken je
**de families Synaève, Van Brussel, Buyle en
Verdonck.**

Begravenissen P. Baert, Eksaarde - Tel. 46 80 03
Druk. De Maesschalck, Eksaarde - Tel. 46 83 64