

Ik weet dat mijn Verlosser leeft, en dat Hij mij  
teu eeuwigen dage zal opwekken. Job. 19.



TOT ZALIG AANDENKEN  
van MIJNHEER

ELIE SYMONS

echtgenoot van Mevrouw

MARIA MERCKX

geboren te Rillaar 27 augustus 1892 en godvruchtig  
overleden in de H. Hart kliniek te Geraardsbergen  
27 juli 1964, voorzien van de hh. Sacramenten der  
zieken.

Ere-gemeentesecretaris.  
Oud-strijder 1914 - 1918.

Lid van de bond van het H. Hart en van de confrerie  
der H. Barbara. Erelid van de Koninklijke Muziek-  
maatschappij Ste Cecilia.

Bewust van het naderend einde heeft deze duur-  
bare overledene met een benijdenswaardige kalmte  
zijn overgang van het tijdelijke naar het eeuwige  
in Gods handen gelegd.

Op zijn aardse leven mogen we in alle oprecht-  
heid de woorden van de apostel Paulus toepassen : -  
ik heb de goede strijd gestreden en heb mijn loop-  
baan volbracht ; ik heb het geloof bewaard en wacht  
nu op de kroon die de rechtvaardige Rechter mij  
heeft weggelegd. Zijn leven was een stille maar  
gestage strijd in het beoefenen van kristelijke over-  
tuiging en maatschappelijke deugden.

In het bewustzijn van zijn volbrachte taak mocht  
hij gerust de overgang naar de eeuwigheid aan-

vaarden, om er God te ontmoeten als de algoede  
Vader en de kroon te ontvangen op zijn voorbeel-  
dig en verdienstelijk leven.

Beminde echtgenote, scheiden doet lijden ; vol-  
gens onze menselijke berekeningen moesten we nog  
enige jaren samen blijven ; God echter heeft er  
anders over beschikt doch laat ons ook in deze pijn-  
lijke omstandigheden de woorden van kristelijke  
onderwerping spreken : de naam en de wil van God  
zij gezegend.

Vaartwel, duurzame echtgenote, kinderen, klein-  
kinderen en familie, blijven we met elkander ver-  
enigd door onze wederzijdse gebeden. Ik verwacht  
u allen bij O. L. H.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.

300 d. afl.)



De familiën

SYMONS, MERCKX,  
LAEVERS en CRABBÉ,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hun betoond bij het overlijden van hun teer-  
geliefde afgestorvene,

DANKEN U.

---

Drukk. De Vos, koster, Overboelare