

*"Daar alleen kan liefde wonen,
daar alleen is 't leven goed,
waar men stil en ongedwongen
alles voor elkander doet"*

(oude Vlaamse muurspreuk)



We nemen afscheid van

MEVROUW

Julia Célesta SYMOENS

echtgenote van de heer Cyriel DE METZ

geboren te Elst op 26 januari 1922
en overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth
op 12 augustus 2001,
gesterkt door het Sacrament van de ziekenzalving.

Uw aanwezigheid en uw medevoelen
waren voor ons een troost,
wij danken U ervoor.

De familie.

*De namis wordt opgedragen op
zondag 23 september 2001 om 10.30 uur
in de parochiekerk Sint-Apollonia te Elst.*

Een huisje aan "den Bos" te Elst : puik verzorgd,
zowel van binnen als van buiten : kleurige bloemen
en planten, met beeldjes van mensen en dieren uit
de sprookjeswereld in de tuin. Maar binnenin was
het sprookje voorbij : daar onderging men de
keiharde kant van het leven. Julia heeft haar kruis-
weg gehad. Ze heeft haar kruis geduldig en met
gelatenheid gedragen.

Wat ons telkens opviel als we daar binnenkwamen,
in de warmte van de huiskamer, dat ook zijzelf
warmte uitstraalde.

Goedheid en optimisme.

Want ze hingen aan mekaar : Julia, Cyriel en
Andréke. Het dagelijkse kruis werd er samen gedra-
gen. Omdat er liefde was. Thans is haar strijd
gestreden. Moge de Heer zijn belofte aan haar waar
maken. Sterven om het leven. De weg die ieder
mens moet gaan. De weg van alle zaad. De weg
van de graankorrel.

"Mijn goede Cyriel, u waart mijn steun en mijn
sterkte. Dank om die 44 jaren trouw! Andréke, we
zien ons weer hierboven !"

